



FIAT VOLUNTAS TUA
SICUT IN COELO
IN TERRA

Jezus † Maria † Jozef † Petrus
†

Bid voor de ziel van zaliger
Hubert Jozef Driessen

Lid van de H. Familie, Derde Orde,
Nachtelijke Aanbidding en Altaarwacht

Weduwnaar van
Sophia Clara Geelen

Geboren te Wijnandsrade, 30 oktober 1875 en
overleden te St. Pietersrade, 30 september 1957,
voorzien van de H. Sakramenten.

In waarheid kan op hem toegepast worden het woord van Christus: „Zie daar een waarachtige dienaar Gods, in wien geen bedrog te vinden is.” Hij was een man, die werkelijk leefde uit het geloof. De ijdele genietingen van de wereld heeft hij nooit gezocht. Stil en eenvoudig heeft hij zijn plichten als man en vader nauwgezet vervuld. Hij beminde de arbeid en ook het gebed. Trouw ging hij naar de kerk en veelvuldig ontving hij de Sakramenten. De wederwaardigheden van 't leven werden door hem tevreden en blijmoedig gedragen. Groot was zijn vertrouwen op God en echt kinderlijk zijn liefde en godsvrucht tot Maria. In blijdschap bracht hij zijn laatste levensdagen door, en in vrede ging hij heen als waardige bekroning van een goed besteed leven.

Beste kinderen en kleinkinderen, weest niet bedroefd, want voor ons christenen is de dood de overgang naar een beter leven, het eeuwige leven. Blijft echter voor mij bidden. Leeft als goede kinderen van God en ook als kinderen van Maria. Een voorbeeld heb ik U gegeven.

Moeder van barmhartigheid, bidt voor ons!

Druk P. Jansen-Karremans, Einderstr. 30, Kerkrade