



VADER  
IN · UWE  
HANDEN  
BEVEEL · IK  
MIJN  
GEEST

Z.O.A.

CONSUMMATUM EST



*Laat nu uw dienares  
gaan o Heer, in vrede.*

In de gebeden en 't H. Misoffer  
van onze Hoge priester Jezus  
Christus, van zijn Priesters en  
gelovigen beveelt zich aan de  
ziel van zaliger

## HELENA WILHELMINA DRIESSEN

echtgenote van den Heer

### Jan Willem Quadackers

Zij werd geboren op 10 November 1881 te  
Wijnandsrade en trad op 3 Augustus 1908  
in het huwelijk.

De goede God voltooide beider geluk door  
hen negen kinderen te schenken. Drie van  
hen rusten reeds voor haar in de eeuwigheid.  
Door een ongeval kwam ze op het ziekbed,  
waarvan niemand vermoedde, dat het haar  
sterfbed zou worden. Doch gesterkt door  
de H. Sacramenten der stervenden aanvaard-  
de ze ook 't einde met berusting in Gods  
H. Wil. Ze stierf te Voerendaal op 24 Jan. 1941.

In haar opgang tot God mocht zij zeggen:  
„De goede strijd heb ik gestreden, 't geloof  
bewaard; van nu af ligt voor mij de kroon  
der Gerechtigheid gereed, die de Heer, de  
Rechtvaardige Rechter, mij schenken zal.“  
Zij was de sterke vrouw, van welke de  
schriftuur spreekt: „Als iets van verre, ja  
van de uiterste grenzen gekomen, is haar  
waarde. Op haar vertrouwt 't hart van haar  
man; haar kinderen prijzen haar gelukkig.“  
Gij, voor wie ze een goede vrouw en moe-  
der was, treurt niet te zeer! Zij heeft u hier  
op aarde tot God willen leiden; nu is ze u  
in haar zorg al voorgegaan naar 't Paradijs,  
om u de weg te bereiden!