



*om je heengaan treuren wij
om wat je was zijn wij dankbaar*



Gedenk in Uw gebed

ANNA THERESIA DOUVEN

echtgenote van

Frederik Beckers

Zij werd geboren op 4 april 1914 te Nieuwenhagen en overleed, gesterkt door het Sacrament, te Eygelshoven op 23 februari 1985. Na een plechtige uitvaartdienst in de kerk van St. Jan de Doper, begroeven wij haar op het R.K. kerkhof te Eygelshoven op 27 februari 1985.

Zij was een vrome, godsdienstige en karaktervolle vrouw, die de wegen des Heren bewandelde. Nog jong kwam zij een gevaarlijke ziekte te boven en toonde haar sterke levensdrang sedert die tijd. Vastberaden en met liefde wijdde zij zich aan haar gezin. Zij was de goedheid zelf, in eenvoud zich gevend en nooit was iets haar teveel. Bijna vijftig jaren lang leefde zij in harmonie met haar man en gaarne was zij weer beter geworden om dit harmonische huwelijk voort te zetten.

De Heer heeft anders beslist. In nederige overgave buigen wij het hoofd voor zijn wil,

want Hij is een God van levenden, die wanneer dit aardse leven eindigt, een nieuw en onsterfelijk leven aan ons schenkt.

Dierbare man, in God ben ik nu nog dichter bij je dan tot nog toe. Bij Hem zullen we elkaar weerzien. Dank voor de vele mooie jaren die God ons gaf. Dierbare kinderen, blijf God trouw, die ons door de Kerk naar zijn eeuwige vreugde voert. Help vader als hij het zwaar heeft. Ik zal jullie allen steunen door mijn gebed bij de Heer.

Tot ziens in de hemel.

Namens de familie hartelijk dank voor Uw medeleven.

+

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden in de parochiekerk van Johannes de de Doper te Eygelshoven op zondag 7 april om 11.30 uur.