



Ter gedachtenis aan

Maria Elisabeth Dortants

echtgenote van

Andreas Willem Rijnders

Geboren te Rimburch op 21 nov. 1920, woonde zij na haar huwelijk te Kerkrade, waar zij met haar man gelukkige jaren heeft verbracht. Zij werd door haar ziekte tot een grote overgave gebracht en overleed in 't ziekenhuis te Heerlen op de 4e Adventszondag 21 december 1969. Daags voor Kerstmis hebben wij samen afscheid van haar genomen door een Eucharistieviering in de kerk van haar geboorteplaats te Rimburch, omdat zij te kennen had gegeven daar begraven te worden.

* * *

Zij was een goede en trouwe vrouw voor haar man, ze had alles voor anderen

over, was altijd goed voor anderen bijzonder voor kinderen. Waarlijk kan men van haar zeggen dat zij 't Rijk Gods in haar leven gezocht heeft met de blijde eerlijkheid van een kind, verbonden met God en de evenmens.

Zij was meer bezorgd voor anderen, dan voor zichzelf.

Moge het Kerstfeest haar geven dat zij de vrede en de vreugde moge hebben van het Rijk Gods.

Moge zij zijn in Gods vrede.

* * *

Hartelijk dank voor uw medeleven bij het overlijden en de begrafenis van mijn inniggeliefde echtgenote.

A. W. Rijnders

+

De plechtige zeswekendienst zal plaatshebben op zondag 8 februari 1970 om 10 uur, in de kerk van de H. Drieuldigheid te Rimburch.