





Gedenken wij in dankbaarheid

Maria Christina Dortants

Geboren te Eyselshoven op 10 mei 1922 woonde zij er haar verdere leven en trouwde met Antoon Joseph Claus. Zij overleed te Kerkrade, voorzien van het Sacrament der Zieken op 2 januari 1985 en werd op 5 januari 1985 te Eyselshoven begraven.

Bewogen door een oprecht medeleven met allen die zij ontmoette, was zij de altijd zorgende. Die zorgen golden allereerst haar gezin. Zonder zichzelf te sparen bouwde zij met haar echtgenoot aan het geluk van hun kinderen.

Haar eenvoudige, hartelijke omgang deed een bemoedigende warmte van haar uitgaan.

Zelf legde zij al haar doen en laten bid-dend voor God neer en als moeder deed zij dat bijzonder op voorspraak van Maria, die steeds haar toevlucht was. De herinnering aan haar moge een steun zijn om dankbaar in haar geest verder te gaan; moge gaandeweg de geestelijke band sterker worden.

Door het geloof, door de liefde en de hoop op het weerzien blijven wij verbonden met elkaar over de dood heen. Nu bidden wij dat de Heer haar voor altijd opneemt in Zijn Vaderhuis.

Voor uw gebed en medeleven bij ziekte, overlijden en begrafenis zijn wij U zeer dankbaarheid en nodigen wij U uit tot het meevieren van de zeswedendienst op zondag 24 februari 1985 om 11.30 uur in de kerk van de H. Pastoor van Ars te Eyselshoven.