



Bewaar in Uw herinnering
in Uw hart en in Uw gebed

LEO DORTANTS

* 17-9-1924 te Ubach over Worms.

† 20-12-1992 te Maastricht.

Bijgezet in het familiegraf o.h. R.K. Kerkhof
te Rimburch.

"Als leem in de hand van de boetseerder
zo ben jij in mijn hand."

Jer. 18

Leo was een lieve, heel lieve man, maar in
zichzelf opgesloten.

Zijn ogen hadden een vriendelijk licht;
ook schrik.

Zijn bedachtzame manier van lopen was van
een boer die zaait en oogst; kind zijnde van
de boerenhof, van zijn familie, heeft hij die
droom zijn leven lang (met verdriet!)
gekoesterd.

Een heel zachte stem had hij, maar het
schreeuwde in hem! Zijn leven lang vocht hij
met stemmen en met "köp" (de goede en
kwade 'machtskoppen').

Door deze 'ziekte' verbijsterd moest hij
daarom van boerenhof naar ziekenhuis en
gastgezin. Enkele bijzondere vriendschaps-
banden (Gerrit Souren zal. ged.) heeft hij er

gevonden; bekwame en persoonlijke bejegen-
ing. Stil en trouw verleende hij er zélf zijn
dienst: met rolstoelgebruikers van en naar de
fysiotherapie....!

Van boerenhof naar ziekenhuis, naar gastge-
zin én creatieve therapie.....

Daar is in 35 jaar iets heel bijzonders gebeurd!
Droombeelden heeft hij er gemaakt; wijsheid,
smart en stilte heeft hij er geboetseerd in
beelden van zijn oorsprong: de boerenhof,
zijn familie, Rimburch, zijn geloof.

"Ik weet niets van de verrijzenis, ik geloof in
God.....en één ding is zeker,
ik vecht nóg, voor de waarheid.....",
zei Leo eens. Hoor daarop psalm 23! :

"De Heer is mijn herder. Hij leidt mij in de
voren van de waarheid, getrouw aan Zijn
Naam. Daarin is mijn troost!"

Leo heeft dat eens geboetseerd!

Wij danken hartelijk voor de deskundige zorg
en persoonlijke bejegening aan Leo gegeven
en voor de blijken van medeleven met ons
verdriet.

DE FAMILIE.

De plechtige zeswekendienst wordt gehouden
7 februari 1993 om 10.00 uur in de kerk van de
H. Drievuldigheid te Rimburch.