



Dieu a tant aimé le monde
qu'il a livré son propre Fils.



Bid voor de ziel van zaliger

Gerard Hubert Dohmen

Weduwnaar van

Anna Barbara Wenmaekers

Geboren te Rimborg 10 Mei 1868 en aldaar overleden op Allerzielendag 1944, na het godvruchtig ontvangen der H. Sacramenten der stervenden.

Na een moeizaam leven was hem een vredige rust beschoren, die den dierbaren overledene de gelegenheid bood zijn ingeboren godsdienstigheid ten volle tot uiting te brengen. Dagelijks was hij tegenwoordig bij het H. Missoffer; de eerste Vrijdag der maand was voor hem een feestdag. Op zyn dagelyksche wandeling door het veld werd menig rozenhoedje gebeden.

Dierbare dochters en bloedverwanten, treurt niet over my, als zy die geen hoop hebben. Wy zullen elkander weerzien. Blijft mij indachtig in uw gebed.

Mijn Jezus barmhartigheid