



Ter dierbare herinnering aan

Catharina Elisa Dohmen

* 6 juni 1926 † 19 januari 2001

weduwe van

Peter Hubert Lemmens

Catharina Elisa Dohmen werd geboren in Rimbürg op 9 juni 1926 en overleed op 19 januari 2001 voorzien van het H. Oliesel in het ziekenhuis te Heerlen. Op 23 januari werd zij na een plechtige uitvaartmis begraven op het parochiële kerkhof in Rimbürg.

Keetje werd geboren in Rimbürg en groeide daar op. Ze had er haar ouders, broer Joep, zus Mieke, Nonk Aloys, Nonk Hubert, vriendinnen en vrienden. Op 21-jarige leeftijd trouwde ze met Hub, die 27 jaar ouder was, en zo vlak na de oorlog begon ze haar avontuur en volgde ze Hub naar de toenmalige West, Curaçao. Daar had ze, zoals ze altijd zelf zei, de mooiste jaren van haar leven. Toen werd Hub ernstig ziek, ze bracht hem terug naar Heerlen en Hub stierf. Nu moest Keetje alleen voor haar vier kleine kinderen zorgen. Eerst in Heerlen, later kon ze eindelijk terug naar Rimbürg. Daar heeft ze fijne jaren gehad met haar jongste zoon Huib. Conny, Maickel en Mary waren toen al het huis uit. Ze hield van de natuur, maakte van de tuin een paradijs, verzamelde gegevens voor de stambomen van de families, ging op bezoek bij oudere familieleden, bij naaste burens en had altijd voor iedereen een hartelijk woord. Ze was Rimbürgse maar ook wereldburger, ze bleef contact houden met al haar vrienden over de hele wereld. Na

het huwelijk van Huib verhuisde ze naar de voormalige pastorie van Rimbürg en begon aan de laatste fase van haar leven. Ze keerde terug naar de plek van haar jeugd. Ze vond het fijn dat de 'jongens' voor haar zorgden, de krant, de post naar boven brachten of het poortje openden voor bezoek. Daar in de oude pastorie heeft ze vijf jaren van ziekte gekend, maar ook goede momenten. Ze wandelde over het kerkhof en hield ervan om met de oudere Rimbürgenaars te praten over vroeger, over de gestorvenen, over alles wat voorbij was. Ze was blij als haar kinderen, schoondochter, 'schoonzonen' en kleinkinderen kwamen. Haar kinderen waren alles voor haar. Haar familie was haar zeer dierbaar, haar schoolvriendinnen Leentje, de Ria's, allen met wie ze wekelijks sprak of schreef. Nu na 37 jaar alleen zijn, 2 dagen voor de sterfdag van Hub, was het genoeg. Haar geest was nog goed, ze maakte nog grapjes, maar haar lichaam kon niet meer. Keetje was altijd eenvoudig, wilde vrede, anderen waren het belangrijkste. Wij kinderen zijn nu groot, we zijn dankbaar voor wat ze gedaan heeft, ze heeft het goed gedaan. We hebben haar losgelaten en gezegd dat ze naar pap mocht gaan, ze heeft haar taak volbracht. Ze is vredig ingeslapen, gesterkt door het H. Oliesel.

Tot weerziens mam.

De zeswewekendienst zal gehouden worden in de parochiekerk van de H. Drievuldigheid te Rimbürg op 4 maart om 10.00 uur.

Wij danken u van harte voor uw gebed en medeleven bij haar toch nog plotse heengaan.

Conny, Maickel, Mary, Huib.

Begr. & Crem. Ver. St. Jozef Ubach over Worms. Tel. 531 1978