



DE DOOD  
IS DOOR

KRISTUS KRUIS  
OVERWONNEN

† Gedenk in Uw gebeden

## Andreas Hubert Dohmen

echtgenoot van  
**Maria Thelen**

De dierbare overledene werd geboren te Rimbürg, 21 december 1887, voorzien van het Sacrament der zieken, overleed hij in het de Wever Ziekenhuis te Heerlen, 12 sept. 1969. Hij werd begraven te Rimbürg 16 september 1969.

+

Gelukkig de mens, die bij alle wederwaardigheden zijn vertrouwen stelt op God, en even gelaten voorspoed en tegenspoed uit zijn hand aanneemt. De mens kent zijn einde niet, maar als een goede mens door de dood van ons wordt weggenomen, zal hij in vrede zijn.

Want wie goed leeft, kan niet slecht sterven.

Dierbare vrouw en familie, ik ben heen-

gegaan, gesterkt door de wil van God. Ik dank u voor alles wat ge voor mij gedaan hebt.

Blijf mij gedenken in uw gebeden. En wij allen, die hem gekend hebben, bidden met de Kerk voor hem: „Wil de ziel van uw dienaar Andreas Hubert in het land van vrede en licht doen ingaan, en breng haar in het gezelschap van Uw heiligen, door Christus onze Heer.”

\* \* \*

De familie Dohmen dankt U hartelijk voor Uw blijken van medeleven bij het overlijden en de begrafenis.

†

De plechtige zeswekendienst zal plaatshebben op zondag 26 oktober a.s. om 10 uur, in de kerk van de H. Drievuldigheid te Rimbürg.