



MOGEN DE MARTELAREN
U ONTVANGEN BIJ
UW KOMST IN DE HEMEL.
IN PARADISUM

Ter vrome gedachtenis aan

Dirk van der Does

Oud-President der St. Vincentiusvereniging,
Afdeling St. Pancratius
Secretaris van het Nederlandse Rode Kruis,
Afdeling Heerlen
echtgenoot van

Maria Anna Henriëtte Roumen

De overledene werd geboren 10 Juli 1885
te Hellevoetsluis en overleed te Heerlen,
14 April 1951, voorzien van de Heilige
Sacramenten der Stervenden.

„Door Gods genade ben ik, wat ik ben en
de genade die Hij mij schonk is niet vergeefs
geweest, maar meer dan anderen heb ik
gezwoged; niet ik, maar Gods genade met
mij.” (1 Cor. 15, 10.)

Een natuurlijke zin voor menslievendheid,
veredeld tot bovennatuurlijke naastenliefde,
deden de overledene zijn leven en krachten
wijden aan velerlei sociaal en charitatief
werk.

Met rusteloze toewijding, zonder zichzelf
ooit te ontzien en in hartelijke vriendschap
jegens zijn medewerkers heeft hij dit werk
verricht en zich daarbij een man getoond,
op wie men kon bouwen.

Vóór alles was hij de man en vader, die
het meest beminde en het trouwst zorgde
voor degenen, die hem het naast stonden:
zijn vrouw en kinderen.

Lieve man en vader, goede vriend, wij ver-
trouwen u toe aan de Almachtige God en
bevelen u aan Hem, wiens schepsel gij zijt,
opdat gij na door uw dood de schuld der
menselijke natuur te hebben voldaan, moogt
wederkeren tot uw Schepper, die u ge-
vormd heeft uit het stof der aarde.