





In de vrede van Christus is ontslapen

Nicolaas Jozef van Dijk

echtgenoot van

Anna Gertrud Deckers

Hij werd geboren te Eenem (Gr.) 4 aug. 1887, overleed in het St. Jozef-ziekenhuis te Heerlen, 13 november 1967, gesterkt door de H. Sakramenten der Zieken en werd begraven te Waubach, 16 november d.a.v.

Zo heeft God de wereld liefgehad, dat Hij Zijn eengeboren Zoon heeft gegeven, opdat allen die in Hem geloven, niet verloren zouden gaan, maar het eeuwig leven zouden hebben.

Als iemand Mijn dienaar wil zijn, dan volg hij Mij na, en waar Ik ben, daar zal ook Mijn dienaar zijn; als iemand Mij dient, dan zal de Vader hem eren. Dierbare vrouw en kinderen en gij allen, die mij dierbaar zijt, hebt dank voor de vele en goede zorgen aan mij besteed, in liefde blijven we verenigd en van uit de hemel zal ik Gods zegen over u afbidden.

Bidt dikwijls voor mij: Goede Jezus, geef hem de eeuwige rust. Dat hij ruste in vrede. Amen.

Onze Vader — Wees Gegroet