



Wanneer ik Heer, Uw werk aanschouw,  
dan voel ik mij door U bemind.



Gedenkt bij de viering van de H. Eucharistie en in uw gebeden

**Helena Dijcks**  
weduwe van  
**Ferdinand Hubert Cools**

geboren te Erkelenz (Dld) 12 januari 1907 en voorzien van het H. Oliesel, overleden te Kerkrade 16 augustus 1980; de begrafenis vond plaats op het kerkhof te Eygelshoven, 20 augustus d.o.v.

Lange tijd heeft deze dierbare gewoond op een rustig plekje natuur in de Hopel. Samen met haar man heeft zij daar al die jaren voor haar gezin gewerkt en gezorgd, haar kinderen een goede opvoeding gegeven. Met de gemeenschap, met name met de parochie, leefde het gezin mee en was behulpzaam, waar het maar kon. Na de dood van haar man ging deze overledene op dezelfde voet verder, totdat

het niet meer kon. De laatste jaren zag men haar krachten achteruit gaan. Toen klampte zij zich vast aan het verworven plekje waar ze woonde. Toen haar ook dat onmogelijk werd, moest zij worden opgenomen in een kliniek. Het was maar voor kort; door de dood werd zij vrij plotseling van ons weggeroepen.

In geloof is zij door het leven gegaan. Mogen haar dierbaren dit kostbaar goed verder dragen. Moge God haar, nu zij haar aardse woning leeg achterlaat, een plaats geven in zijn hemels thuis en moge het eeuwige licht voor haar schijnen voor altijd.

Kinderen en kleinkinderen, zo zijn wij in geloof nog steeds samen. Bidden wij voor elkaar.

Moge zij rusten in vrede.

De familie dankt U hartelijk voor de blijken van medeleven, welke zij bij het overlijden en de begrafenis van moeder van U allen mocht ontvangen.

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op zaterdag 27 september om 19.00 uur in de parochiekerk van de H. Pastoor van Ars te Eygelshoven.