



Ter dankbare herinnering  
aan

## Maria Catharina Dautzenberg

weduwe van

Antonius Papenberg

Zij werd geboren te Ubach over Worms op 22 april 1918 en overleed, na het H. Sacrament van de Zieken te hebben ontvangen, te Ubach over Worms op 1 april 1987.

Na een plechtige Eucharistieviering in de parochiekerk van de H. Drieuldigheid te Rimburg - Landgraaf op 6 april 1987, hebben we haar te ruste gelegd op het parochiekerkhof.

Sinds vader stierf in 1982, bleef zij onrustig zoeken naar de lijn van haar leven. Biddend sleet zij haar dagen, al haar aandacht wijddend aan haar familie, vooral aan haar kleinkinderen.

Zo heeft zij geleefd, stil en teruggetrokken, zo is zij gestorven, stil en rustig.

Laat zij in onze herinnering blijven als de goede en zorgzame moeder en oma.

„Uw zegen, Heer, moge over haar waken.”

De familie dankt u hartelijk voor de vele blijken van belangstelling.

### **Kinderen en kleinkinderen**

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden op zondag 17 mei 1987 om 10.15 uur in de parochiekerk van de H. Drieuldigheid te Rimburg - Landgraaf.