





In de vrede van Christus is ontslapen

Frits Theodor Karl Damrow

echtgenoot van

Helena Maessen

Hij werd geboren op 15 juni 1900 te Baldenburg (D) en overleed, gesterkt door de genademiddelen van onze Moederde H. Kerk, op 6 december 1967, in het ziekenhuis te Sittard en werd begraven op het kerkhof te Rimborg. Vader heeft geofferd en gewerkt voor zijn gezin. Zijn heengaan laat een grote leegte achter in de huiselijke kring. Bij de droefheid van zijn verlies zijn wij de goede God dankbaar die ons zulk een goede vader gaf.

Laten wij bidden

Beloon, vragen wij Heer, aan Uw overleden dienaar, deze barmhartigheid, dat hij, die verlangd heeft Uw wil te volbrengen, als vergelding de eeuwige beloning ontvangt voor zijn werken opdat hij door Uw barmhartigheid met de koren der engelen worde verenigd.

Door Christus onze Heer amen.

Drukkerij H. Welman - Waubach