

IH̄S



O Jezus verleen
dat de zielen
der afgestorvenen
de kroon der
eeuwige glorie
weldra
erlangen.

R.I.P.

Jerus! † Maria! † Jozef! † Lauricius!

Waakt! want gij weet niet in welke ure uw
Heer zal komen. (Math. XXIV, 42)

*In het H. Misoffer der Priesters en de
gebeden der geloovigen wordt aanbevolen
de ziel van zaliger den Heer*

JOH. WILH. CUYPERS,

geboren te *Heerlen* den 15 Juli 1819,
gehuwd te *Wynandsrade* in 1854 met

ANNA MARIA GEERTRUID OTTEN,

die hem den 6 Dec. 1870 door den dood
ontrukt werd, en overleden te *Heerlen* den
9 Sept. 1886, voorzien van de Genademid-
delen der H. Kerk, nalatende 6 kinderen.

*Op U, Heer, heb ik gehoopt, en in eeuwig-
heid zal ik niet beschaamd worden. (Ps. 30.)*

*Heilige Vader! bewaar in Uwen naam hen,
die Gij mij gegeven hebt; toen ik bij hen was,
bewaarde ik hen in Uwen naam (Joan. 17).*

*En gij, geliefde kinderen, wandelt steeds
waardiglijk naar 't evangelie van Christus
(Phil. I.); weest eensgezind en leeft in vrede,
en de God van liefde en vrede zal met u
zijn. (2 Cor. XIII.).*

Zoete Harten van Jezus en Maria,
weest mijne toevlucht. (300 dagen afluat.)