



Ter dankbare herinnering aan

Antonius Cup

echtgenoot van

Catharina Driessen

geboren 3 oktober 1911 te Kessel
overleden 21 september 1993 te Heerlen

”Hij is de weg gegaan, die wij nog moeten gaan”, waren de woorden van zijn echtgenote na het overlijden van haar lieve man, onze zorgzame vader en tevreden grootvader.

Een man die heel veel hield van zijn echtgenote, met wie hij nog maar kort geleden zijn Gouden huwelijksfeest heeft mogen vieren.

Een vader met een groot doorzettingsvermogen en een sterke wil. Hij heeft daarom tot het einde toe nog veel plannen gehad. Een grootvader die bijzonder veel aandacht had voor zijn kleinkinderen. Hij was trots op hen, zij waren een stuk van zijn leven. Daarbij was hij ook een man die graag in de natuur was. Hij maakte veel wandelingen en zat graag in de tuin.

Van deze man moeten wij nu afscheid nemen. Dat doet pijn, dat maakt ons verdrietig. Wij kunnen ons niet of nauwelijks voorstellen, dat hij er niet meer is.

Moge hij nu verder leven in onze geest en danken wij God voor de vele mooie herinneringen die blijvend zijn, maar ook voor al het mooie, dat hijzelf in zijn leven mocht ontvangen.

Goede God, aan U vertrouwen wij onze dierbare overledene toe, neem hem op in Uw Rijk van vrede en geluk.

Draag als een goede Vader zorg voor hem en blijf bij ons in deze moeilijke dagen van afscheid en droefheid.

Geef tevens een gevoel van dankbaarheid, dankbaarheid voor al die mooie dagen die wij samen met hem mochten beleven.

Voor Uw medeleven bij het overlijden van mijn lieve man, vader en grootvader, danken wij U.

Graag willen wij U uitnodigen tot het bijwonen van de plechtige zeswekendienst, die gehouden zal worden op zondag 7 november 1993 om 10.00 uur in de dekenale kerk van St. Pancratius te Heerlen-Centrum.

Echtgenote, kinderen en kleinkinderen.