



Ter dankbare herinnering aan

WALTER ERNST CROES

weduwnaar van

MARIA MESSNER

Walter Ernst Croes werd geboren op 13-8-1908 in Essen (Dld.) en stierf op 1-12-1989 in het ziekenhuis te Heerlen, voorzien van de H. Sacramenten. Hij werd na een plechtige uitvaartdienst in de kerk van de H. Jozef te Waubach-Groenstraat gecremeerd in het crematorium te Heerlen op 5 december 1989.

„De pelgrimstocht die het leven heet eist een opdracht vol plicht.

Pas wanneer dit is afgemaakt
eerbiedig wacht dan eeuwig licht”.

Walter Ernst Croes verhuisde voor de oorlog al naar Heerlen om samen met zijn vrouw een gelukkig gezinsleven te leiden.

O.L. Heer schonk hen dan ook 13 kinderen, waarop hij trots was. Hij werkte voor zijn gezin in de mijn en probeerde met zijn hobby, het "citer-spel", vreugde te brengen in het leven. Hij verhuisde naar de Maastrichterlaan en later toen de kinderen het huis verlieten naar het Terwaerderveldje.

Ook toen zijn vrouw hem ontviel, bleef hij op zijn hoge leeftijd genieten van uitstapjes en wandelingen in Gods mooie natuur.

Moge hij nu voor goed verhuizen naar die woning, die niet meer afgebroken wordt, bij God in de hemel.

Voor uw gebed en medeleven bij het overlijden en de begrafenis, zeggen wij U van harte dank.

**Kinderen,
klein- en achterkleinkinderen.**

De plechtige zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 13 januari 1990 om 19.00 uur in de kerk van de H. Jozef te Waubach-Groenstraat.