

Mater
Dolorosa
o. p. n.



Bidt voor de ziel van zaliger

Jan Leonard Cremers

Lid van de Aartsbroederschap der H Familie
echtgenoot van
Petronella Höppener

geboren te Ubach over Worms 28 Januari 1879 en
aldaar overleden 12 Januari 1949 voorzien van de
H.H. Sacramenten der Stervenden

Van de dierbare overledene kunnen we getuigen dat hij goed en behulpzaam was voor iedereen. Als zorgzame man was hij de steun voor zijn echtgenote met wie hij trouw lief en leed deelde. Als goede vader beoogde hij steeds het geluk van zijn gezin. Voor iedereen die hij kende was hij een gulle vriend. Hij was een voorbeeld van werkzaamheid, eenvoud en diepe godsdienstzin.

Grote beproevingen zijn zijn deel geworden. Zo heeft God hem willen louteren, opdat zijn schone ziel, gezuiverd van het aardse, zou opgaan naar God, zijn Schepper, voor wie hij altijd heeft geleefd. Daar ontvangt hij nu het loon voor zijn Godgewijd leven.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen, nog zo gaarne was ik een tijdlang bij u gebleven. God heeft het anders gewild. Zijn H. Naam zij gezegend. Maakt van uw leven een diep godsdienstig leven, een arbeidzaam leven, een leven van liefde voor elkaar en vergeet uw vader niet in uw gebeden. En gij mijn vele vrienden, blijft ook gij mij gedenken in uw gebed.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.