



Ter nagedachtenis aan

CORRIE CREMERS

Ze werd geboren te Montfort op 31 augustus 1923. Ze is plotseling gestorven op 29 augustus 1989. De plechtige uitvaartdienst vond plaats op 2 september 1989 in de basiliek van de H. Wiro, Plechelmus en Otgerus te St. Odiliënberg.

Ze was een vrouw met een heel sociaal karakter.

Getuige ook haar werk als wijkverpleegster, waar ze zich kon inzetten voor de zieke en hulpbehoevende mens, in Brunssum en het laatst in Waubach als hoofdwijkverpleegkundige. Haar karakter maakte haar heel geschikt voor dit zware werk. Ze was opgeruimd van aard, maar tegelijk kon ze heel kordaat zijn en kon ze zelfs soms hard overkomen omdat ze vasthield aan haar eigen mening en standpunten.

Haar grootste steun bij haar werk was wel haar doorzettingsvermogen.

Jaren nadat ze was afgekeurd, is ze samen met haar broer Harrie, die ook ongehuwd is gebleven, naar St. Odiliënberg gekomen.

Samen hebben ze nog gelukkige jaren doorgebracht tot ze nu plotseling is geroepen door de Vader in de hemel. Zij zelf had een groot vertrouwen in het gebed tot Maria en Jezus. Wij willen ons bij dit gebed aansluiten en vragen dat God haar nu de eeuwige rust mag geven.



Voor de blijken van medeleven bij het overlijden van onze zus, zeg ik U van harte dank.

H. Cremers en familie.

De plechtige zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 14 oktober 1989 om 19.00 uur in de basiliek van de H. Wiro, Plechelmus en Otgerus te St. Odiliënberg.