



*groot was je inzet voor alles
moge deze verder leven in ons*

Dankbaar gedenken wij

HARRY COURBOIS

weduwnaar van

MIEN DE ROOY

liefste vriend van

GERRY

Geboren 22 februari 1934 te Heerlen.

Overleden 28 juni 1993 te Heerlen.

De familie dankt U voor uw medeleven bij het overlijden en crematie.

+

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden op zaterdag 28 augustus 1993 om 19.00 uur in de parochiekerk van de H. Theresia en Don Bosco te Lauradorp.

Hij was een goede man, vader en opa. Vol levenslust en levensvreugde. Zijn liefde ging speciaal uit naar zijn kleinkind Angela. Niets was hem teveel om anderen te helpen. Hij wilde nog zoveel, maar hij heeft de tijd niet meer gekregen. Ondanks tegenslag na tegenslag vond hij iedere keer weer dat sprankje hoop om verder te mogen gaan, zonder klagen. Ziekte en pijn zijn voorbij en de Heer van het leven heeft hem nu opgenomen in zijn huis.

Wij bidden voor hem.

Maak hem voor altijd gelukkig, hij die goed is geweest voor zijn medemensen!

Moge hij rusten in vrede.