



In uw gebed wordt aanbevolen  
**Joannes Hubert Coumans**

echtgenoot van

**Maria Elisabeth Limpens**

Oud-Gemeenteambtenaar

Oud-organist van de H. Clemens kerk te Hulsberg

Geboren te Schimmert 21 Mei 1900 en  
overleed, voorzien van de H. Sacramenten  
15 november 1966 te Geleen.

Hij werd begraven te Hulsberg.

De laatste jaren van zijn leven waren  
getekend door het lijden. En dat lijden  
heeft hij in overgave aanvaard. Steunend  
op zijn geloof wist hij het, tot stichting  
van allen die hem bezochten, te dragen.  
De waarde van een mens kan men pas  
meten op de dag dat hij door het lijden  
wordt bezocht.

Zorgen en lijden zijn nu van hem weg-  
genomen. Mogen nu Gods engelen en  
heiligen hem binnen leiden in het eeu-  
wige leven.

Dierbare echtgenote en kinderen; dank  
voor alle zorg en goedheid. Blijft voor  
mij bidden, vooral in het H. Misoffer.  
„H. Hart van Jezus, ik geloof in uwe  
liefde voor mij”. 35-2