



In het kruis  
van Christus  
ligt ons  
heil





Uw vroom gebed vragen  
wij U voor

**Johan Leonard  
Cordewener**

Lid van de H. Familie

echtgenoot van  
Anna Barbara Hanssen

geboren te Waubach op  
1 dec. 1907, hij ging van  
ons heen na een kortstondige  
ziekte, in het „de Wever“  
Ziekenhuis te Heerlen op  
24 september 1972, voorzien  
van het H. Oliesel.

Goede Vader, Heer van hemel en  
aarde, van leven en dood, Gij hebt  
ons geopenbaard, dat de dood de  
poort naar U is. Wij vertrouwen op  
Uw woord.

Met dit gebed voor ogen neem ik  
afscheid van mijn inniggeliefde man.  
Dit afscheid is zwaar maar gesterkt door

het geloof in het leven hiernamaals,  
weet ik en vertrouw ik, dat ik hem zal  
weerzien, waar we weer tesamen ge-  
lukkig in de Heer zullen zijn.

Met deze gedachte ook wil ik hem  
gedenken in mijn gebed en ik ver-  
trouw er op, dat velen met mij zullen  
meebidden.

Hartelijk dank voor het medeleven  
betoond bij het overlijden en de be-  
grafenis.

Familie Cordewener-Hanssen

De zeswekendienst wordt gehouden in de  
parochiekerk van de H. Theresia en Joh. Bosco  
te Lauradorp op zaterdag 4 november a.s.  
om 17.30 uur.