



Op 20 november 1976 werd geboren

## PEGGY COONEN

een blij en opgewekt kind, een lichtje in ons leven. Al heel vroeg moesten we ontdekken dat haar lichaam dit licht niet lang kon dragen.

Ze was 9 jaar, toen ze op 26 december 1985 stierf in het ziekenhuis te Heerlen.

Op 31 december 1985 hebben we afscheid van haar genomen en haar begraven in haar woonplaats Eygelshoven.

Liefste Peggy,

9 jaar heb je bij ons mogen wonen - jaren waarin we zoveel vreugde aan je hebben beleefd en waarin je zelf zo intens geleefd hebt, thuis met ons, je vader en moeder, en met alle mensen om je heen, met je vriendinnen, op school, waar je zo graag was... Met je blije lach en je opgewekt karakter was je in staat om iedereen voor je in te nemen. Je was een gelukkig kind, en je voelde jezelf helemaal niet zielig. Je was een bloem, die moedig de stormen van het leven doorstond en bleef bloeien, ondanks zoveel pijn en verdriet, die jij en wij samen hebben moeten doorstaan in die 9 jaren, waarin hoop en wanhoop elkaar afwisselden en waarin door velen zoveel zorg en liefde aan je werd besteed.

Er zijn zoveel lieve herinneringen aan jou... zoveel om te bewaren... Hoe gelukkig was je op het feest van je eerste communie - hoe intens was je bezig met de laatste kerstviering, waarin jij als zuster van het rode kruis hulp bracht aan mensen, die in het leven minder bevoorrecht waren dan jij. Het lied van die viering hield jou tot het laatst te bezig:

Ergens op de wereld staat een huis.

Op dat kleine plekje daar voel ik me thuis.

Warm en veilig, een fijne stek.

Ergens op de wereld is je plek.

Peggy, we zijn blij en dankbaar dat wij in staat waren je zo'n thuis te bieden. Je was een fijn kind. Je zult een enorme leegte achterlaten; je zult onze zorg en liefde niet meer nodig hebben. Maar wij hadden je zo hard nodig en we zullen je ontzettend gaan missen. Maar je zult bij ons blijven voortleven als een geweldig dapper en moedig kind. Je wilde maar een gewoon kind zijn als alle anderen, maar je bent zo bijzonder geworden, omdat je 9 jaar lang zoveel licht hebt uitgestraald, zoveel liefde hebt gegeven. Daarom leven er naast alle fijne herinneringen ook zoveel pijn en zoveel vragen in ons hart. Nu wij je uit handen moeten geven, roepen we in onze herinnering terug de woorden van Jezus: „In het huis van mijn Vader is plaats voor jou!” Met alle vragen en verdriet en met zoveel liefde in ons hart roepen we tot God, die liefde is. Jij, Peggy, was een vonk van Zijn Licht. Jij hebt in ons het vuur van Zijn liefde aangestoken. Dat willen we brandend houden in ons, altijd door. Moge jij wonen in Zijn Licht.

U allen, die Peggy hebt gekend en lief gehad, U allen, die er was in deze moeilijke uren, weet, dat uw aanwezigheid ons heeft gesteund. We hopen, dat we elkaar nabij zullen blijven op de weg van de liefde.  
Dank, dat U er was.

**Familie Coonen-Minartz**

De zeswekdienst zal gehouden worden op zaterdag 8 februari 1986 om 19.00 uur in de parochiekerk van Pastoor van Ars te Eygelshoven - Hopel.