



O Moeder van den Zaligmaker!
Wie leed er meer dan Gij? Geef ons uwe
kracht en Uw geloof in het verdriet.

Jezus! + Maria! + Jozef!

In de gebeden en H.H. Communies der geloovigen;
in het H. Misoffer der Priesters wordt aanbevolen



de ziel van zaliger den Heer

Hendrik Jozef Contzen

Lid van de Aartsbroederschap der H. Familie,
geboren te Rimborg den 1 Mei 1875 en al-
daar overleden den 8 Februari 1933, na een
langdurig, met grootste geduld gedragen lijden,
gesterkt door het godvruchtig ontvangen der
laatste H.H. Sacramenten.

Zalig de mensch, die in den Naam des Heeren zijne hoop
stelt en zich van ijdelheden heeft onthouden. Ps. 39,

Loof, mijne ziel, den Heer, want Hij redt u van den
ondergang en kroont u met genade en barmhartigheid. Ps. 102.

Op den rechtvaardige zal Gods zegen neerdalen en zijne
gedachtenis zal in eere blijven. Spreuken 10.

Zalig de dooden, die in den Heer sterven; hunne goede
werken volgen hen. Treurt niet, gij die mij liefhebt; ik zal
u nooit vergeten bij God. Weest mij indachtig in uwe gebeden.

GEBED.

Wij bidden U, o Heer, verleen aan uwen dienaar Jozef
vergiffenis van zijne zwakheden en laat hem deel hebben
aan het geluk Uwer uitverkorenen. Dit smeeken wij door
Jezus Christus onzen Heer.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 dg. afl).

Druk R. Hamers-Custers, Tel. 49, Nieuwenhagen