



MURILLO

Fa P. GROEN. VENLO

KONINGIN DES HEMELS
WEES ONZE VOORSpraak

„Heer, uw Wil geschiede“.



In het H. Misoffer en de gebeden van priesters
en gelovigen wordt aanbevolen
de ziel van zaliger

Maria Elisabeth Cobben

weduwe van
Leonard Meijs.

De dierbare overledene werd geboren te Beek
16 November 1875 en overleed, vrij plotseling,
voorzien van de H. Sacramenten, te Heerlen,
7 Februari 1956.

„De dood komt als een dief in de nacht, dag en
uur zijn onbekend“, aan dit woord van de H. Schrift
worden wij herinnerd bij de dood van deze goede,
lieve moeder.

Zoals zij geleefd heeft, zo is zij ook naar de Heer
teruggegaan. Kalm en gelaten, geheel aan Hem
overgegeven, is zij zacht van ons gescheiden, om
beloond te worden voor het vele goede, dat zij
gedurende haar lange leven hier op aarde gedaan
heeft.

Gij allen, die mij liefhebt, weent niet — want wat is
er schoner — dan na een vroom, arbeidzaam, plichts-
getrouw leven naar God terug te gaan?

Wij weten, dat de dood maar een korte scheiding
is, wij weten, dat wij elkaar terug zullen zien bij
God.

Zij blijft leven in onze gedachten als de lieve
moeder voor hare kinderen.

Lieve kinderen, ik heb voor U gewerkt, gezorgd
en gebeden. Mijn liefde verlaat U nooit. Vanuit
de hemel zal ik, met vader verenigd, voor U
blijven zorgen.