

Met het teken
van het
geloof,
in de vrede
van Christus





Gedenk in uw gebeden

Johannes Martinus Hubertus Claessens

echtgenoot van

Anna Maria Peters

**Geboren te Roermond 1894 en overleden
te Heerlen op 27 maart 1969.**

God geeft ons het leven en neemt het terug wanneer Hij wil. Hij alleen is de Heer van leven en dood. De mens heeft niet de macht en het recht er over te beschikken. Goed beschouwd leven wij om door de dood heen het eeuwig leven in te gaan.

Bij het sterven van een dierbare is dit voor ons een grote troost. Jezus is gestorven en verrezen. Zo zal ieder mens, die in Hem gelooft, blijven leven.

Het is niet de dood die ons komt halen, maar de Heer zelf, die goed is zonder maat. Zijn barmhartigheid kent geen grenzen.

Laten wij samen bidden voor de zielerust van deze dierbare overledene, dat God hem genadig mag zijn. Maar bidden wij ook voor zijn echtgenote en kinderen, die achterblijven, dat zij dit grote offer kunnen brengen. Heer, geef hen de kracht en sterkte dat zij elkaar mogen helpen in onderlinge liefde en dienstbaarheid.