



Ter herinnering aan

MARIA BROEREN

echtgenote van wijlen

Peter Johannes van Aerssen

Geboren te Esscharen op 7 december 1885
en overleden te Well op 12 augustus 1977.

Vijf dagen, nadat moeder het sacrament van de zieken had ontvangen, heeft de Heer haar tot Zich geroepen. Wij zijn blij, dat de Heer haar zo lang in ons midden heeft gelaten, wij zijn dankbaar, dat de Heer haar geen lang of zwaar ziekbed heeft gevraagd, maar we zijn toch bedroefd, dat we haar moeten missen. Meer nog dan vroeger was zij door haar hoge ouderdom, haar goed humeur en haar goede gezondheid het middelpunt van allen geworden. Zij was blij te leven en met haar verjaardagen keek zij steeds opnieuw naar een volgende verjaardag.

Met vader had zij goed voor haar gezin gezorgd. Al spoedig was zij op jeugdige leeftijd onder de vreemden gekomen en ook aan die tijd dacht zij met vreugde terug. Wie haar pas in de laatste jaren van haar leven leerde kennen, kreeg de indruk, dat het leven voor haar „zonnig” is geweest. Wij mogen dan ook blij zijn, dat wij haar tot op hoge leeftijd in de familie mochten houden, ja, tot haar dood toe, want dat had zij verdiend. Zij hield ook heel veel van haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen en zij hielden van haar. Met iedereen wist zij contact te leggen.

Een gesprek met haar was gemakkelijk. Zij zal dan ook een grote leegte achterlaten. Zo zou men kunnen denken. In werkelijkheid is het niet zo. Want door haar leven zal zij onvergetelijk zijn voor ons, niet alleen door de gaven van haar rijk moederhart, maar door haar gehele persoonlijkheid. Haar leven is voor ons een goed voorbeeld en als zij in de gelegenheid zou zijn nog eens tot ons te spreken, zouden we uit haar mond woorden van dank vernemen voor alles, wat we voor haar deden, en dat zou ze zeker gedaan hebben aan Toos met wie ze de laatste jaren hier heeft doorgebracht. Als we haar dan niet kunnen vergeten om haar persoonlijkheid, als christenen willen wij haar ook gedenken in ons gebed. Wij hebben het volle vertrouwen, dat zij bij haar Heer is. Dit vertrouwen ontslaat ons echter niet haar in het gebed te gedenken.

Heer, geef haar de eeuwige rust.
En het eeuwige licht verlichte haar.
Dat zij moge rusten in vrede.

Voor uw belangstelling en medeleven bij het overlijden en de begrafenis van onze lieve moeder en oma zeggen wij U oprecht dank.

Kinderen en kleinkinderen

Well, augustus 1977.