

Gedenk  
U mijner



De mens wikt, God beschikt...

Zijn Wil geschiede.



Tot vrome gedachtenis aan

DE HEER

**HENDRICUS BROEREN**

echtgenoot van mevrouw

JOHANNA, MARIA van CAMPFORT.

Geboren te Escharen, op 20 mei 1899

en overleden te Oud-Turnhout,

op 24 november 1970,

voorzien van het Heilig Oliesel.

Steunende op de overvloed van Uw barmhartigheid, O Heer, zal ik Uw huis binnentreden, en vervuld met Uw vrees zal ik U aanbidden.

« Vader van barmhartigheid en God van troost, wij bidden U voor Uw dienaar Hendricus. Moge hij in vrede rusten; moge het eeuwige licht voor hem schijnen. Gij zijt de trooster der bedrukten, de steun der zwakken: schenk aan deze diepbedroefde familieleden troost in hun leed en aanvaarding van Uw heilige wil. Amen. »

H. Hart van Jezus, wees mijn troost!  
Onbevlekt Hart van Maria,  
wees mijn heil!

Voor uwe bliken van deelneming en  
gebeden danken U:

**de familie**

**BROEREN-van CAMPFORT.**

---

Begr. J. Caers - Draaib. 5 - tel. 433.61