



Zie, of er eene smart is,
welke bij de mijne kan
vergeleken worden.

Bid voor de Ziel van Zaliger
Antonius Broeren,

echtgenoot van

Anna Catharina Aarssen,

geboren te Escharen 31 Mei 1858 en
overleden te Eindhoven 21 Augustus
1930, voorzien van de H. H. Sacra-
menten der Stervenden.

Deze man was godsdienstig, vreesde
God en volhardde in het gebed.

Act. Ap. X, 2

Gedenk, o Heer, hoe ik voor U ge-
wandeld heb in waarheid en met een
oprecht hart en gedaan heb hetgeen
goed was in uwe oogen. Is. 38, 3

Dierbare echtgenote ik had verlangd
bij u te blijven maar de Heer roept
mij, gelijk het den Heer behaagde zoo
is het geschied, de naam des Heeren
zij gezegend. Zeg met mij: uw wil ge-
schied. I Reg. III, Job I, Mt VIII

Mijne dierbare kinderen, onderhoudt
mijne vermaningen en gij zult leven,
bewaart mijne lessen als den appel van
uw oog. Houdt uwe moeder in eere
alle dagen haars levens, want wie zijne
moeder eert, doet als iemand die zich
schatten vergaderd.

Prov. VIII. Eccl. III

Uw vader verlaat u. Hij heeft u zoo
teeder bemint, vergeet hem niet in uwe
gebeden. H. Ant.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde
300 d. afl.