



Nooit zal ik
jullie vergeten



Dankbare herinnering
aan

Harrie Bremmers

weduwnaar van
Helena Gregoire

Geboren te Herten-Merum op 1 februari 1899,
en voorzien van de Ziekenzalving, overleden
te Heerlen op 12 augustus 1982.

Wil onze herinnering aan deze goede man
reëel zijn, dan moeten we teruggaan naar zijn
bewuste en weloverwogen levensperiode.

Van beroep spoorman begeleidde hij vele
reizigers op hun wegen. Als roeping echtge-
noot en vader begeleidde hij zijn gezin op het
goede spoor in het leven. Met vaderlijke
liefde en onverdeelde zorg wist hij, samen
met zijn vrouw, de juiste richting te wijzen.

Hij was blij van karakter, behulpzaam voor
iedereen en sociaal-voelend. Hij genoot van
de kleine dingen in het leven. Hij wist zijn
mening te geven, maar niet zonder naar de

ander te luisteren. Zo verwierf hij zich een
grote levenswijsheid.

Zijn gehechtheid aan de kerk, zijn eerlijk be-
leefde godsdienstigheid, zelfs zijn eenvoudige
geloofspraktijken, wist hij over te dragen aan
de zijnen.

Voor zijn kinderen, zijn kleinkinderen en ach-
terkleinkinderen, op wie hij zo trots kon zijn,
is zijn leven een verzameling van waarden,
waaruit zij dankbaar de kracht putten om in
zijn spoor te treden.

Vooraf zijn geestelijke krachten lieten de
laatste drie-vier jaar na. Liefdevol verpleegd,
regelmatig en met kinderlijke toegenegenheid
bezocht, is hij nu vreedzaam van ons heenge-
gaan. Zijn grote levensreis is volbracht.
Hij ruste in vrede.

De kinderen, kleinkinderen en achterklein-
kinderen danken U hartelijk voor de blijken van
deelname bij dit overlijden en begravenis.

+

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden zaterdag 9 oktober a.s. om 19.00 uur
in de kerk van de H. Drievuldigheid, Schaes-
bergerveld-Heerlen.

Begr. Ond. Jan van Hasselt,
Spoorsingel 4, Heerlen - Tel. 045-724808