

Blijf  
vertrouwen





Een dankbare herinnering aan

*Rosina Hubertina Barbara Boymans*

echtgenote van wijlen

Pieter Herman Joseph Boymans

De dierbare overledene werd geboren te Rimburg 13 december 1894 en overleed te Heerlen 7 april 1975, voorzien van het H. Sacrament der zieken.



In de geest zal zij steeds bij ons zijn. Want moeders kunnen eigenlijk niet sterven. Haar heengaan stemt ons dan ook meer tot dankbaarheid, dan tot droefheid.

Haar leven werd gedragen door een volledige overgave aan Gods H. Voorzienigheid. Door die gedachte: „demens wikt en God beschikt” heeft zij als gelovige haar leven tot een einde kunnen brengen.

Voor haar geloof en liefde moge God haar belonen. Het sterven van deze dierbare is daarom niet het einde van

het leven, maar de overgang naar het eeuwig Vaderhuis.

Nu zij alles heeft volbracht hier op aarde, bevelen wij haar aan in de barmhartige liefde van de Heer en in de voorspraak van Maria, Gods Moeder.

Namens de familie Boymans hartelijk dank voor Uw medeleven bij de ziekte, het overlijden en de begrafenis.

De plechtige zeswekendienst zal plaats hebben op zondag 25 mei a.s. om 10.45 uur in de kerk van de H. Jozef te Waubach.