

Een licht tot verlichting
der heidenen en de glorie
van Israël, uw volk.

Luc. 2, 32



Hier ben ik Heer.
Voer mij binnen in Uw Rijk
en laat mij genieten
van Uw Vreugde die
zonder maat en einde is.

Stien de Bot

geboren 25 maart 1913
in de Biesbosch.
Zij huwde op Driekoningen
1954 te Haarlem met

Jan Huijbregts

Ze werd opgeroepen voor
Gods rechterstoel
op 28 mei 1974.
Haar lichaam wacht de
Verrijzenis af op het kerkhof
te Rimburch.

Heer, geef haar de eeuwige rust.

De plechtige zeswewekendienst zal gehouden
worden op zaterdag 6 juli a.s. in de avondmis
om 19.00 uur, in de kerk te Rimburch.