



„Houdt uw lenden omgord en de lampen brandend!“
(Luc. 12, 35)



Ter liefdevolle gedachtenis
aan

Mechtildis Bosten

weduwe van

Johan Hubben

Zij werd geboren op 2 maart 1891 te Kerkrade en overleed op 11 maart 1982 te Kerkrade. Zij werd begraven op het R.K. Kerkhof te Waubach op 16 maart d.o.v.

We hebben afscheid genomen met pijn in ons hart van onze lieve moeder en oma.

In de gezegende leeftijd van 91 jaar is zij zacht en kalm ingeslapen.

Graag hadden we haar nog bij ons gehouden, zij was zo dankbaar en tevreden, zij hield van het leven.

Haar levenstaak was echter volbracht. Een leven van werkzaamheid en hulpvaardigheid, een leven van vriendelijkheid en liefde, is afgesloten. Haar handen, haar werkzame handen maar vooral haar moederhanden mogen nu rusten.

In onze herinnering blijft zij voor ons de „goede Mam“; we hebben het samen fijn gehad. En voor de kleinkinderen zal zij altijd blijven de „lieve Oma“.

Vol vertrouwen geven we haar over in de liefdevolle handen van de Vader en we bidden; Heer, geef haar de eeuwige rust, en het eeuwige licht verlichte haar.

Dat zij samen met haar dierbaren moge rusten in Vrede. Amen.

Wij danken U hartelijk voor de blijken van deelneming bij ziekte, overlijden en de begrafenis van onze lieve moeder en oma.

+

De zeswekdienst zal gehouden worden op zaterdag 24 april a.s. om 19.00 uur, in de parochiekerk van de H. Jozef te Waubach-Ubach over Worms.

Begr. en Crem. Ver. St. Jozef U.o.W. Tel.311978