



In liefdevolle herinnering

**Paul Bosch**

echtgenoot van

**Mia Vleugels**

Hij werd geboren op 3 februari 1940 te Kerkrade en overleed, voorzien van de H.H. Sacramenten, op 8 december 2005 te Landgraaf. De plechtige crematiedienst vond plaats op 13 december 2005 in het crematorium te Heerlen.

De familie dankt u allen voor de vele blijken van belangstelling en medeleven bij ziekte en na het overlijden van Paul.

Door zijn open houding heeft Paul, in de voorbije jaren, vele mensen leren kennen. Paul was iemand die graag onder de mensen wilde zijn. Het deed hem dan ook goed, dat hij met de hond iedere dag opnieuw zijn rondje kon lopen. Hij was een gezelschapsmens, waarbij zijn gezin op de eerste plaats kwam. Met zijn echtgenote Mia, was Paul al meer dan 41 jaar getrouwd. Voor zijn gezin heeft hij steeds hard gewerkt. Als metselaar en later als uitvoerder, verdiende hij zijn geld. Voor zijn zoon Harrie en schoondochter Lucienne had hij alles over.

Zijn "levenswerk" was het huis, dat hij voor zijn kinderen heeft gebouwd, op Kaalheide. Hij was er niet alleen voor zijn gezin. Ook voor andere mensen, die zijn hulp nodig hadden, wilde hij er zijn. In die zin was Paul een sociaal bewogen man, die met anderen kon meeleven. Hij was begaan met de ander. Zo was Paul, de laatste 14 jaar, nauw verbonden met voetbalvereniging L.H.C. Verschillende functies heeft Paul bij deze club vervuld.

Ondanks de vele jaren dat Paul al ziek was, is hij blijven doorgaan. Hij heeft van zijn leven iets willen maken. Paul heeft bewust geleefd en had oog voor de wereld om hem heen. Zo heeft Paul op het laatst, bewust zijn ziekte proberen te dragen. In de tweede week van de advent, is Paul ons vooruitgegaan naar het nieuwe leven. Het eeuwige leven...