



Ter nagedachtenis aan  
**Karel Theodor Willem Borjans**

echtgenoot van

**Anna Maria Mierling**

Geboren te Kerkrade 11 juni 1941, overleed hij te Heinkenszand op 17 juni 1973 tengevolge van een noodlottig ongeval.

Woorden zijn ontoereikend om te schetsen wat er in mensen omgaat wanneer de drie-eenheid van man, vrouw en kind plotseling verbroken wordt. In het gezin van Karel Borjans is dit gebeurd. Nog wel in een tijd die alleen maar vreugde beloofde, een verdiende vakantie na lange maanden hard werken. Een fatale seconde was genoeg en het geluk van een jong gezin lag in scherven.

Plotseling staat zijn vrouw alleen en lijkt de toekomst somber. En de kleine Peter, de trots van zijn vader, zal alleen maar weten dat hij heenging en niet meer terugkeerde.

Juist bij de dramatiek van dit gebeuren is het goed het beeld van Karel vast te houden. Een herinnering die nu nog pijn doet, maar later een kostbaar bezit zal zijn.

Eenvoudig was hij, dienstbaar tegenover de vele mensen die hij beroepshalve ontmoette, plichtsgetrouw en stipt. En dit vooral omdat hij zich verantwoordelijk wist voor het gezin dat hij gesticht had, die kleine wereld waarin hij geluk vond en geluk bracht. Zo eenvoudig was zijn korte leven. En zo waardevol.

Het heeft een betekenis die we terugvinden in een van de verhalen uit het leven van Christus: het verhaal van de trouwe dienaar, die werkte met zijn talenten, en vol vertrouwen naar zijn heer ging toen deze rekenschap vroeg.

Wat leed werd voor zijn vrouw en familie, werd vreugde voor hem: eeuwige vreugde, zo geloven wij. "Lieve vrouw en Peter, dank voor jullie liefde en aanhankelijkheid. Blijf niet bedroefd want we zullen elkaar terugzien." Hij ruste in vrede.