



C. DOLCI

F&P.GROEN.VENLO

MOEDER VAN SMARTEN,
TROOSTERES VAN DE BEDROEFDEN,
BID VOOR ONS

Jezus

†

Maria

†

Jozef

In het H. Misoffer en de gebeden van
priesters, religieuzen en gelovigen
wordt aanbevolen de ziel van

Maria Hubertina Borghans

echtgenote van

Hubert Ploemen

Lid van de H. Familie

De dierbare overledene werd geboren te Rimbürg op 23 november 1888 en overleed, gesterkt door de Genademiddelen der H. Kerk, in de St. Elizabeth-Stichting te Kerkrade op 15 december 1958.

Een liefdevolle echtgenote en zorgzame moeder ging van ons heen. Zij was een nobele, tactvolle vrouw, die haar groot gezin voorging in het beoefenen van alle deugden, speciaal van dienende, zichzelf vergetende en vergevende liefde. Vanuit de hemel blijft zij over ons waken en voor ons bidden, opdat héél ons gezin eens met haar gelukkig moge zijn in het aanschouwen van God.

Dierbare echtgenoot, de scheiding is slechts van korte duur. Heb dank voor uw liefde. Beste kinderen bewaart de eendracht en liefde onder elkander. Zorgt goed voor vader. Hebt dank voor uw zorgen en vergeet mij niet in uw gebeden.

God, wij vragen uw Goedertierenheid, dat Gij de ziel van Uw dienaress, door de voorspraak van de heilige Maria en van al Uw heiligen, moogt deelachtig maken aan de eeuwige zaligheid.

(Oratie: Mis der overledenen)

R. I. P.