

Ter dankbare herinnering aan

Käthe Boijmans

Zij werd geboren in de Brugstraat te Rimborg op 14 juni 1918 en overleed er, na een godvruchtig en werkzaam leven, voorzien van het H. Oliesel, op 26 september 1999. Op 1 oktober werd zij, na een plechtige requiemmis in de kerk van de H. Drievuldigheid te Rimborg, begraven op het parochiële kerkhof aldaar.

Nog geen twee jaar na Jo, moeten we nu afscheid nemen van Käthe. Geboren en gotten in de Brugstraat, heeft ze heel haar leven in het ouderlijk huis gezorgd voor haar ouders en voor haar broer Jo. Door de dorpswinkel bij de kerk, kende ze vrijwel alle mensen in Rimborg en was ze ook zelf bekend.

Wij bedanken haar voor al de zorg en steun die wij van haar ondervonden hebben. Want met belangstelling en hartelijkheid bleef ze informeren naar onze families en ze was goed en gul voor onze kinderen en kleinkinderen.

Met haar verdwijnt ons „thuis“ in Rimborg en we zullen haar missen. Toch blijven we mooie herinneringen koesteren aan haar eenvoud,

haar rechtschapenheid en ongeunsteldheid, haar inzet en godsvrucht, haar liefde voor zang en muziek. Zelf liep ze vaker te zingen tijdens het werk.

Ze was graag thuis en hield ervan te vertellen over vroeger. Thuis wilde ze ook sterven. Want hoewel ze wist dat ze ernstig ziek was, vond ze het onnodig haar lijden te rekken door medische behandelingen. Vol overgave en rustig kon ze uitspreken „Ik ben bereid“. Dat tekende haar zelfstandige innerlijke leven. Met een weloverwogen en heldere keuze, die alleen maar een vrucht kan zijn van een doorleefd geloof en trouw kerkelijk leven, is ze rustig in haar vertrouwde omgeving ingeslapen.

Käthe, dank voor je voorbeeld van geloof en goedheid. Rust nu in vrede bij God.

Wij danken u van harte voor uw gebed en medeleven bij haar kortstondig ziekbed en overlijden.

De familie Boijmans

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden in de parochiekerk van de H. Drievuldigheid te Rimborg op zondag 7 november a.s. om 10.00 uur.