



Gedenk in Uw gebed

Hendrik Joseph Boels

echtgenoot van

ANNA MARIA FRENKEN

Hij werd geboren te Born, 4 oktober 1905. De plotselinge dood heeft hem verrast zodat hem en ons het afscheid bespaard werd toen God hem uit ons midden riep in de morgen van 28 februari 1975.

Het abrupte heengaan stelt ons voor de moeilijke opgave in de verleden tijd te spreken over iemand, die zo scherp in onze geest tegenwoordig is. Wij hadden hem nog helemaal niet uit handen willen geven en gunden hem op zijn leeftijd een welverdiende rust . . . die hij toch niet zou aanvaarden.

Rusteloos heeft hij zijn werk gedaan waarom velen hem bewonderden. Met alle energie heeft hij zich ingezet voor zijn gezin. Hij mocht het voorgaan in eenvoud. Hij deed het stipt en mannelijk, gehecht aan traditie en plichtsgetrouw. Hij was een man van weinig woorden maar met dagelijkse inzet en nimmer ophoudende zorg en liefde trok hij de lijnen van zijn gezinsleven. Daarom heeft hij intens genoten van de liefde en hartelijkheid van vrouw, kinderen en kleinkinderen.

Dankbaar zijn wij de Heer van alle leven, dat Hij hem mag opnemen in de blijvende vrede en rust voor altijd.

Uw medeleven bij het overlijden en de begrafenis is voor moeder en ons een grote steun geweest,

Hiervoor danken wij U oprecht.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden op zondag 20 april 1975 om 11.30 uur in de St. Petruskerk te Sittard.