



DEZE VERANDERING IS VAN DE
RECHTERHAND DES HEREN

Jezus † Maria † Jozef



Bid voor de ziel van zaliger

FRANCISCUS BODONG,

geb. te Rimburg den 9 December 1857 en na een langdurig, smartelijk en met geduld gedragen lijden, gesterkt door de genademiddelen der H. Kerk, in het ziekenhuis te Kerkrade overleden den 15 Januari 1938.

Op U, o Heer, heb ik gehoopt, in eeuwigheid zal ik niet beschaamd worden. (Ps. 30)
Laat, o mensch, uwe oogen gaan over de geslachten der menschen en overtuig U, dat niemand op den Heer heeft gehoopt en te schande werd. Wie toch heeft volhard in Zijne geboden en werd verlaten? Of wie heeft Hem aangeroepen en zag zich door Hem versmaad? Want goedertieren en barmhartig is God en een beschermer voor allen, die Hem zoeken in waarheid.
(Ecl. 2. 11. 13.)

Benauwdheden hebben mij overvallen en er was niemand, die mij helpen kon. De Heer alleen kwam mij te hulp op het bed van smarten. (Ps. 114. 49.)

Lijden met het oog op den gekruisten Jezus wordt licht en zoet. Bloedverwanten en vrienden, bidt voor mij.

R. I. P.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde.