



Wil in uw gebeden gedenken

## **Wilhelm van den Berg**

echtgenoot van

**Cornelia Jeannette Anna Maria Wever**

eerder gehuwd geweest met

**Maria Katharina Beckers**

Onze dierbare overledene werd geboren in Rotterdam 26 augustus 1902. Hij overleed - voorzien van het Sacrament der Zieken - 14 juli 1974 in het Ziekenhuis te Sittard.

Na een plechtige Eucharistieviering in de parochiekerk van de H. Petrus te Sittard, hebben wij hem 17 juli op het kerkhof aldaar begravens.

Twee mensen waren door het sterven van hun levenspartner zo heel eenzaam geworden. Tussen die twee mensen ontstond iets heel moois, iets heel nieuws. En bijna acht jaar lang werd hun leven weer gevuld met het begrip, met de liefde en met de lach van de ander.

En aan dit héél mooie, aan dit heel nieuwe kwam op die zondagavond ineens een einde.

Wij willen proberen dit te aanvaarden. Wij willen proberen - door onze droefheid heen - de goede God te danken voor al het mooie en al het nieuwe van die acht jaren, die als een droom voorbij zijn gegaan.

Hij had ook van de kinderen, die de zijne niet waren, toch de naam vader gekregen. En de kleinkinderen, die de zijne niet waren, noemden hem toch opa. Ook hieruit blijkt, hoe goed en mooi alles was.

Bidden wij dat de Heer van leven en dood, wiens wegen niet de onze zijn, wiens gedachten voor ons niet te peilen zijn, hem moge opnemen in de plaats van verkwikking, van rust en vrede.

Wim van den Berg, rust in vrede.

De familie dankt U voor uw blijken van medeleven, welke zij bij het overlijden en de begrafenis van U mocht ontvangen.

De zeswekendienst zal gehouden worden zondag 8 september a.s. om 11.30 uur in de parochiekerk van St. Petrus te Sittard.