



Neemt uw kruis op
en volgt mij
(St. Luc. IX, 23.)

JEZUS † MARIA † JOSEPH † FRANCISCUS

Bidt voor de ziel van zaliger

Anna Clara Bemelmans

Lid van de Derde Orde van de H. Franciscus
Echtgenote van wijlen

Frans Josef Ritzen

De overledene werd geboren te Wijnandsrade 10 Februari 1873 en overleed aldaar, voorzien van het H. Oliesel, 17 Januari 1956.

„Een erekroon zijn de hoge jaren, die op de wegen der gerechtigheid gevonden worden,” zegt de H. Schrift.

De overledene bracht haar laatste dagen door in veel gebed.

Daarom, al was haar sterven vrij plotseling, rondom zulk een sterfbed kunnen wij gerust zijn.

Zij was een zorgzame en godsdienstige echtgenote en moeder. God heeft haar een lang leven geschonken. Wij hopen dat Hij haar ook het loon geeft, dat beloofd is aan hen, die Hem dienen.

Treurende kinderen, kleinkinderen, verwanten en vrienden, gedenkt hare ziel in uw gebeden. In de hemel zult ge haar wederzien. Want Jezus heeft gezegd: „Ik ben de Verrijzenis en het Leven. Wie in Mij gelooft, ook al is hij gestorven, zal leven; en alwie leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid.”

Troost elkander dan met deze woorden.

Heer, geef haar de eeuwige rust.

En het eeuwige licht verlichte haar.

Dat zij ruste in vrede. Amen.