



ECCE HOMO

Jezus † Maria † Jozef

Bid voor de ziel van zaliger

WILLEM JOZEF BEISMAN

Weduwnaar van

ANNA MARIA FLÜGEN

geboren te Rimburg 6 Maart 1859 en aldaar
overleden 17 April 1939, meermalen gesterkt
door de H. Sacramenten der Stervenden.

Van krachten uitgeput stierf hij in een geluk-
kigen ouderdom en op gevorderden leeftijd ge-
komen tot de volheid der dagen. (Gen. XXV. 8.)
Zalig zijn de dooden, die in den Heer sterven.
(Openb. Joan. XIV. 13)

Want aan uwe geloovigen, o Heer, wordt het
leven veranderd, niet ontnomen, en als het huis
van dit verblijf op aarde is ineengestort, dan
wordt de eeuwige woonplaats in den Hemel ge-
reed gemaakt. (Praefatie uit de H. Mis der overl.)
Aan het graf staan diepbedroefd twee zoons, vijf
dochters, drie schoonzons, een schoondochter
en vijftien kleinkinderen.

Mijne dierbaren, voor U heb ik geleefd, voor U
heb ik mijn beste krachten gegeven; ik dank U
voor Uwe liefdevolle verzorging en toewijding,
heel bijzonder, in mijn laatste levensjaren. Blijft
mij Uwe liefde bewijzen door Uw voortdurend
gebed.

En Gij, mijne Dochter, Bruid des Heeren, offer
voor mij.

Zoet Hart van Jezus, ik vertrouw op U.

Mijn Jezus barmhartigheid. (300 d. afl.)

Hij ruste in vrede.

Fr. Verreck, Rimburg