



Michel Angelo

O GIJ ALLEN DIE VOORBIJGAAT,  
KOMT EN ZIET OF ER EEN SMART  
IS ZOO GROOT ALS DE MIJNE.

JEZUS † MARIA † JOZEF † DIONYSIUS.

*„Die den Heer vreest, zal gelukkig zijn op het einde zijns levens, en zal gezegend worden op den dag van zijn dood.”* (Eccli. I:13).

Ter vrome herinnering aan

**Andreas Beckers**

echtgenoot van

**Carolina Josefina Paulina Hanssen**

*Lid van den Misbond*

die, geboren 6 Januari 1873 te Nyswiller, gehuwd ten jare 1904, op 4 April 1944, voorzien van de H. H. Sacramenten der Stervenden, in den Heer overleed in het St. Josephziekenhuis te Heerlen; wiens begrafenis plaats had te Nyswiller, op Goeden Vrijdag, 7 April, en voor wiens zielerust de uitvaartdienst aldaar geschiedde op Paasch-Dinsdag, 11 April.

De overledene heeft als een goed huisvader voor de zijnen gezorgd. Bij hen zal zijn nagedachtenis onuitwischaar zijn. Ook verwierf hij zich vele vrienden. Bij dezelve zal zijn aandenken nog lang in eere en aanzien blijven. Levendig zullen zij zich herinneren diens schranderen zin en gulhartigen luim.

Hij vraagt ook thans aller meelevende en.... gebed.

GEBED.

Wij bidden U, o God, verleen ons vergiffenis van onze fouten en zwakheden, en laat ons deel hebben in het geluk uwer uitverkorenen. Dit smeeken wij U door Jezus Christus onzen Heer. Amen.

Druk. Fa. Vliegen & Lohnes, Eys.