





Ter dankbare herinnering
aan

Theodoor Bastiaens

echtgenoot van wijlen

Petronella Maria Pinckaers

Geboren te Wolder 30 december 1901, overleden in het verpleegtehuis Schuttershof te Brunssum, voorzien van de H. Sacramenten, op 25 februari 1982.

Na de uitvaartdienst in de parochiekerk te Rimburch, werd hij aldaar op het kerkhof te ruste gelegd op 1 maart 1982.

In stille eenvoud en diep geloof is vader door het leven gegaan, een leven getekend door arbeidzaamheid, in beslag genomen door het avontuur van de groei rondom in dieren en akkers, zorg en inzet voor zijn gezin, zijn goede echtgenote en kinderen; met grote belangstelling voor zijn kleinkinderen. Hij was steeds tevreden en zeer dankbaar voor zijn kinderen die hem verzorgden na de dood van ons moeder. Ook in de verpleegkliniek bleef hij zijn dankbaarheid en tevre-

denheid tonen; hij noemde het „zijn thuis”. Wij kinderen en kleinkinderen zijn dankbaar om dit welbestede leven en leggen het neer in de handen van de goede God, op wie hij steunde, waar hij zijn grondslag vond. Moge hij zijn in de vrede en vreugde van God.

De familie dankt U hartelijk voor Uw meeleven bij ziekte, het overlijden en het bijwonen van de begrafenis.

+

De plechtige zeswekendienst zal plaats hebben op Paasmaandag 12 april om 10.15 uur in de parochiekerk te Rimburch.

Bgr. Ond. Lindeman, Schaesberg, Tel. 313197