



Ter dankbare herinnering aan

ALICE BARTHOLET

echtgenote van

Bernard Braam

Zij werd geboren te Maastricht 15 april 1930 en overleed plotseling in het ziekenhuis te Brunssum 27 december 1969.

39 Jaar en dan al sterven ! Mijn God, waarom die hartelijke, levenslustige vrouw; die voorbeeldige echtgenote en diep bezorgde moeder ontruikt aan de vreugde van haar diep christelijk gezin ?

Het zal een geheim voor ons blijven, zolang we op deze aarde met ons klein menselijk verstand Gods raadsbesluiten niet kunnen doorschouwen.

Trouw als katholieke vrouw leefde zij uit haar geloof; trouw als echtgenote wist zij het leven van haar man met zorg en liefde te verblijden; bezorgd was zij voor hun beider kind Astrid, en eenvoudig en stil leefde zij tussen de parochianen.

Haar gemis zal pijnlijk zijn voor haar Bernard en haar kleine meid, maar een troost

voor hen zal zijn, dat zij een brave en goede vrouw en moeder was. Die goed leeft, sterft niet onvoorbereid, al kwam ook voor haar de dood onverwacht.

Mijn liefste man, mijn liefste Astrid, draagt uw kruis in christelijke berusting. Ik blijf een voorspreekster in de hemel voor jou en ons beider kind. Lieve ouders en mijn dierbare familie, tot wederziens in de hemel. Al mijn bekenden, bidt voor mij.

Wij danken U hartelijk voor de bliken van deelneming, ons betoond bij het overlijden en de begrafenis van haar, die ons zo dierbaar was.

B. J. BRAAM
Astrid

De zeswewekendienst wordt gehouden op zondag 8 februari 1970 om 9.30 uur in de parochiekerk van de H. Familie te Langeberg-Brunssum.