



Wil in uw gebeden gedenken

## TILLA BALTUSSEN

Tilla werd geboren 26 mei 1901 in Schaesberg. Zij overleed - voorzien van het Sacrament der zieken - te Sittard 2e Kerstdag 26 dec. 1979. Op oude jaarsdag hebben wij haar begraven op het kerkhof te Sittard.

---

Jaren en jaren hadden Frans en Tilla in alle eenvoud geleefd en gewoond aan de Oud Markt. Totdat de barre winter van 1978-'79 hen helemaal uit hun gewone doen bracht. Ondanks de voortreffelijke opvang door familie, bureu, vrienden en kennissen raakte Frans aan de sukkel, werd ziek en kwam 30 juli te overlijden. Tilla bleef alleen over . . . Met pijn in het hart verliet zij de Oude Markt en nam haar intrek bij haar zus en zwager in Grevenbicht. Maar het gemis van haar broer Frans, die haar telkens weer, meermalen per dag, wist op te vangen en op te monteren, was voor haar onoverkomelijk. En zo raakte ook Tilla aan de sukkel, werd ziek en kwam op 2e Kerstdag te overlijden.

Eenvoud, geloof, godsdienstzin, een in onze ogen soms overdreven zorg om toch maar niets verkeerd te doen, een volstreekte eerlijkheid in handel en wandel, een onvoorwaardelijke trouw aan kerk en geloof, een algehele onthechting aan geld en goud:

ziedaar hoe Tilla door haar omgeving gekend werd.

O.L Heer zal haar zeker de schonen hemel ingeroepen hebben met de woorden: "Kom maar Tilla, kom binnen in de vreugde van de hemel. Voeg je bij je goede vader en moeder en Frans, die hier op je wachten."

Tilla Baltussen, rust in vrede.

---

De familie dankt U hartelijk voor de blijken van medeleven bij het overlijden en de begrafenis.

De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 17 febr. a.s. om 11.30 uur in de Grote Kerk te Sittard.

Begr.ondern. W. Wauben b.v. Sittard tel. 13572