



Dank, goede vrienden, voor al het mooie
dat wij samen beleefd hebben.

Wil in uw gebeden gedenken

FRANS BALTUSSEN

Frans werd geboren in Schaesberg 24 april 1900. Hij overleed - voorzien van het Sacrament der Zieken - te Sittard 30 juli 1979. Na een plechtige Eucharistieviering in de parochiekerk van de H. Petrus hebben wij hem 3 augustus op het Sittardse kerkhof begraven.

—

In een volstrekte eenvoud is hij door het leven gegaan, in alles zich houdend aan wat hem in zijn jeugd en jonge jaren als goed en waardevol was voorgehouden. Hij werd op geen enkele wijze door de ideeën van de nieuwe tijd veront- rust of in de war gebracht, omdat hij er een- voudig geen kennis van nam. Hij had zijn leven op een bepaalde manier ingericht en was daar gelukkig en tevreden mee. Diep godsdienstig als hij was, nam hij dagelijks deel aan de H. Mis, bad zijn rozenhoedje, bracht zijn bezoek aan de Heer in Zijn Sacrament en las alleen datgene waarvan hij wist dat het positief was voor Kerk en geloof.

Samen met zus Til heeft hij zo zijn dagen ge- sleten op no. 22 aan de Oude Markt. 'n Kleine maar trouwe kring van familieleden en vrienden vertoefde graag bij hem. Met een verhaal over vroeger en 'n kwinkslag er tussendoor werden de gesprekken gekruid.

Hij heeft in volle overtuiging en overgave ge- leefd in het geloof der vaderen. In dat geloof is hij van ons heengegaan. Wij vertrouwen, dat de Heer van leven en dood hem na zo'n eer- lijk en gelovig geleid leven, na zo'n leven van volstrekte eenvoud bij Zich geroepen heeft met de woorden: „Frans, goede en trouwe dienaar, over weinig waart gij trouw, over veel zal ik u aanstellen, treed binnen in de vreugde van uw Heer.”

Frans Baltussen, rust in vrede.

De familie dankt u hartelijk voor de blijken van medeleven bij het overlijden en de begrafenis.

De zeswekendienst zal gehouden worden zondag 16 september a.s. om 11.30 uur in de Grote kerk.