



Wil in uw gebeden gedenken

LAMBERTUS GERARDUS ARNTZ

echtgenoot van

Johanna Elisabeth Haan

Onze dierbare overledene werd geboren te Millingen, 14 mei 1911. Hij overleed - voorzien van het Sacrament der Zieken - te Sittard 23 aug. 1977.

Na een plechtige Eucharistieviering in de Sint Petruskerk te Sittard hebben wij hem 26 augustus aldaar begraven.

Het leven van Bertus Arntz, dat helemaal in het teken heeft gestaan van arbeid, van zorg en toewijding voor zijn vrouw en voor zijn grote gezin, heeft - menselijkerwijze gesproken - te vroeg zijn einde gevonden. Iedereen, die hem gekend heeft, zou hem nog zo van harte een lange reeks van jaren van welverdiende rust gegund hebben. Dat had, naar onze mening, deze harde werker, deze toegewijde echtgenoot, deze zorgzame vader, schoonvader en opa, zo echt verdiend.

Maar de mens wikt en God beschikt. En wij willen proberen die bede uit het onze vader: Heer, Uw wil geschiede, tot de onze te maken.

Als 'n gelovige mens, trouw aan het voorvaderlijk geloof, is hij door het leven gegaan. Als een gelovige mens is hij uit dit leven heengegaan.

Wij mogen geloven en vertrouwen, dat hij de stem van de Heer gehoord heeft: Welaan, goede en trouwe knecht, treed binnen in de vreugde van Uw Heer.

Wij vervolgen onze weg door het leven, vol vertrouwen op Gods goedheid en barmhartigheid voor ons allen, vol vertrouwen ook op de steun en troost, die wij voor elkaar kunnen zijn.

Bertus Arntz, rust in vrede.

De familie dankt U hartelijk voor de vele bliken van medeleven, welke zij bij het overlijden en de begrafenis van U mocht ontvangen.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden op zondag 9 oktober om 11.30 uur in de kerk van de H. Petrus te Sittard.