



*Het stil onthuiken
van bloemen bewaart mijn
laatste wens:
Wees goed voor elkaar.*



Ter herinnering aan

Tiny Aretz
weduwe van
Wiel Hanneman

Ze werd geboren op 8 oktober 1918 te Eyselshoven en overleed na voorzien te zijn van het H. Oliesel te Eyselshoven op 22 april 1986.

We hebben op zaterdag 26 april 1986 afscheid van haar genomen en haar te ruste gelegd op de R. K. Begraafplaats te Eyselshoven.

Vol verbijstering blijven wij achter. De dood van Pap en Els in een jaar tijd hebben haar al de krachten ontnomen, haar levenslust. Het deed al een beetje sterven, gevoelsmatig, maar na een tijd ook lichamelijk.

Het laatste jaar was niet makkelijk voor haar, wij als kinderen hebben haar zoveel als mogelijk bijgestaan, proberen op te beuren, te helpen, maar af en toe kregen we het gevoel dat het leven voor haar geen zin en inhoud meer had. We hebben zelf geen tijd meer gehad om met Mam nieuwe plannen te maken, terwijl we niets liever wilden.

Ze zal voor ons een voorbeeld blijven. Haar leven werd gekenmerkt door liefde en bezorgdheid voor haar gezin en familie. Ze stelde nooit eisen voor zichzelf, al haar zorgen gingen naar ons. In geval van moeilijkheden zocht zij troost bij de Heilige Maagd Maria. Ze heeft dan ook enkele malen samen met Pap het bedevaartsoord Lourdes bezocht. Zelfs na de dood van Pap heeft zij in Lourdes troost trachten te vinden. Een grote steun valt nu weer van ons weg. Wij hopen de kracht en sterke te bezitten om al het leed dat ons in twee jaar is overgekomen, te overwinnen.

De familie dankt U allen voor uw medeleven getoond bij haar overlijden en begrafenis.

De zeswewekendienst zal plaatsvinden op zaterdag 7 juni 1986 in de parochiekerk van de H. Past. van Ars.