



P  
X

RUST IN VREDE



Wij vragen uw gebed voor de  
ziel van zaliger

**Martin Jozef Aretz**

weduwnaar van

**Anna Maria Frings**

geboren te Eyselshoven 12 Aug. 1884  
en overleden te Lauradorp na voorzien  
te zijn van de H. Sacramenten der ster-  
venden 14 Dec. 1953 en begraven de  
17 d.a.v. op het R.K. Kerkhof  
te Eyselshoven.

Ik heb een goede strijd gestreden, mijn loop-  
baan afgelegd, het geloof bewaard; thans is  
mij de Kroon der gerechtigheid beschoren.

II Tim. IV-7-8

Ik bid u bij onze Heer Jezus Christus en bij  
de liefde van de H. Geest, dat gij mij bijstaat  
in uw gebeden voor mij tot God. Rom. XV-20  
Hij was bemind bij God en bij de mensen en  
zijn nagedachtenis is in zegening.

Goed echtgenoot en vader, gedroeg hij zich  
in alles met grote voorzichtigheid, bleef trouw  
aan de dienst van God - gehoorzaamde met  
liefde aan het Opperhoofd der H. Kerk, leer-  
de de zijnen God vrezen, de zonden vluchten,  
Gods wet beminnen en er naar leven.

H. Petrus Canisius.

Dierbare kinderen en kleinkinderen - vergeet  
mij niet in uw gebeden - van uit de Hemel  
zal ik bij God voor u bidden, daar wacht ik  
met Moeder op u allen.